

Markt 1

Bijdrage van Herman Wessel
 Tuesday, 21 March 2006
 Gewijzigd op Tuesday, 21 March 2006

MODELHUIS KRAMER AAN DE MARKT Â

Winkelstraten en pleinen zijn in Coevorden door de jaren heen veel veranderd. Wat vroeger een rustiek plein was, en waar in het begin van de eeuw de kippen rustig een graantje zochten is nu een druk middelpunt geworden, de Markt, een levendig centrum.

In het huis op de hoek Markt Bentheimerstraat had de heer J.Hemmes Jzn. een zaak in goud-, zilver-, en uurwerken. Tegenover de heer Hemmes was de smederij van Habers(Turien). Het pand werd in de twintiger jaren aangekocht door de heer W. J. Kast, die er een drogisterij vestigde. In het pand ernaast hoek Kerkstraat-Markt hadden de gebroeders B.W.H. en J.E.J. Kramer hun sigarenmagazijn. In dit pand was ook een zaak voor woninginrichtingen ondergebracht.

De gebroeders Kramer hadden aan heet Kasteel 23 een meubelverkooplokaal dat de naam "Mercurius" droeg. Op de andere hoek van de Kerkstraat was een 'Pottenhuis', een zaak in aardewerk en porselein. Wanneer je in die tijd het oortje van een kopje brak, dan kon je daar terecht om het oortje met een ijzerdraadje weer aan het kopje te laten bevestigen.

In 1903 werd dit pand aangekocht door de gebroeders Kramer, die het gebouw lieten slopen. Vervolgens werd er het Modelhuis gebouwd, voor die tijd een geweldige onderneming. Toen het nieuwe pand gereed was, nam het een markante en dominante plaats in op de Markt. Hierdoor raakte de Nederlands Hervormde Kerk uit 1641 op de achtergrond. Of alles bij het oude had moeten blijven zullen we nooit weten, maar dat het aan de Markt voor die tijd romantisch uitzag, zal niemand ontkennen. In die tijd beheerste de kerk het beeld van de Markt en daarmee de gehele stad.

Toen het Modelhuis klaar was, werd het meubelverkooplokaal aan het Kasteel opgeheven. Van het pand werd een dubbele woning gemaakt. De voormalige conciërge van het gemeentehuis, de heer G.Blauw, heeft daar nog van 1954 tot december 1968 gewoond. De dubbele woning werd bij de naderende voltooiing van het Kasteel gesloopt. Dit gebeurde om het Kasteel beter tot zijn recht te laten komen.

Vanaf 4 juni 1908 mochten de gebr. Kramer het wapenschild van het Koninkrijk der Nederlanden voeren. Wel met de bepaling dat deze onderscheiding geen recht van leverantie aan het Hof gaf. In 1914 trad een zuster van de gebroeders Kramer in het huwelijk met de heer H.van Tuinen, die een zaak had op het gebied van complete meubilering en stoffering. Tegelijkertijd trok mevrouw W. van Tuinen-Kramer zich terug. De heer van Tuinen werd als derde compagnon in de zaak Kramer opgenomen.

Â

Â

Â

In 1920 werd de eerste bestelvrachtauto in Coevorden in gebruik genomen. Dat was bij de gebroeders Kramer. Deze eerste vrachtauto was oorspronkelijk een luxe auto die was omgebouwd tot een vrachtauto. De goederen werden daarmee door geheel Drenthe, maar ook ver buiten de provincie, geleverd. In de meeste gevallen gingen de stoffeerders gelijk mee. Zij slaagden er in op deze wijze in Â©Â©n dag, waar nodig, de zaak in te richten tot volle tevredenheid van de clientele. In 1920/1921 werd de tweede bestelwagen aan het bedrijf toegevoegd. Het waren rood-gekleurde wagens die erg hoog waren, in onze tijd zouden ze niet onder een viaduct door kunnen rijden.