

# Kasteeldijk

Bijdrage van Herman Wessel  
Wednesday, 28 December 2005  
Gewijzigd op Thursday, 9 February 2006

## KASTEELDIJK

Kasteelschenweg, Kasteelschendijk en Kasteeldijk, dat waren de namen vroeger voor wat nu Kasteel heet. Op de foto links,Â vestigde in 1921 de heer A. Arends Hzn. het negende horecabedrijf aan de Markt. Deze horecabedrijven rondom de Markt, bestonden hoofdzakelijk van de marktbezoekers, die op de maandagen de markt bezochten.

In het tweede huis links op de foto, had de heer Jonas Cohen een bakkerszaak. Iedere morgen stond hij vroeg op om zijn brood te bakken om ze dan om tien uur bij zijn klanten te bezorgen. De broden had hij altijd in een grote mand die hij op zijn rug droeg. Cohen was een joodse bakker, dus op de zaterdag had hij zijn Sabbatdag, maar degene die het wou kon op zondag altijd vers brood bij hem kopen. Zijn bakkerij stond bekend om zijn gevlochten galletjes en gallen. Dit waren harde broodjes en broden. Wanneer hij 's middags thuis kwam van het venten, dan begon hij met het banketbakken. Dit waren hoofdzakelijk koekjes, koeken, gevulde koeken en gemberbollen. Beroemd waren zijn vers gebrande pinda's.

In 1937 hield hij het bakken voor gezien en hij verhuisde naar Amsterdam nadat hij zijn bakkerij verkocht had aan zijn buurman Arends.

Arends had een zoon die voor bakker leerde maar nog niet klaar was met zijn studie. De bakkerij werd daarom voor vijf jaar verhuurd aan J.H. Eising uit Wachtum, die er op 15 december 1937 een geheel vernieuwde bakkerij in vestigde. Na de huurjaren verhuisde de heer Eising naar de Friesestraat.

Naast de bakkerij, aan het Kasteel nummer 7 had de heer B. J. van Herpe zijn stoomdrukkerij, uitgeverij en boekhandel. Van Herpe was samen met zijn compagnon Ten Heuvel een stoomdrukkerij begonnen aan de Friesestraat 11. Na verloop van tijd werd deze ruimte te klein en werd er uitgekeken naar een nieuw bouwterrein aan de Kasteeldijk. Op dit terrein kwam in 1900 de nieuwe stoomdrukkerij tot stand.

Naast de drukkerij stichtte enkele jaren later er de Nationale Bank Vereniging haar vestiging, die na enige tijd de particuliere bank van de heer Beens overnam. De Nationale Bank Vereniging ging later over in de Rotterdamse Bank.

NaastÂ het bankgebouw stond een mooie forse beuk, in de vijftiger jaren werd die gekapt. Voor de huizen op de foto, liep een tramlijn van Coevorden, via Nieuw Amsterdam en Klazienaveen naar Ter Apel. Deze tramlijn werd aangelegd door de D.S.M. de Dedemvaartse Stoomtram Maatschappij.

Op de foto moet het post- en telegraafkantoor nog gebouwd worden. Het hekwerk rechts stond om de tuin van het notarishuis.