

August Falise

Bijdrage van Herman Wessel
 Friday, 19 August 2005
 Gewijzigd op Tuesday, 20 March 2007

Weinig mensen in Coevorden zal de naam August Falise iets zeggen. Falise was een zeer sociaal bewogen kunstenaar, hij was beeldhouwer en werd geboren in Wageningen. Falise is de maker van het J.B. van Heutsz monument. Iedere recht gearde Coevordenaar kent het, en een afbeelding van dit monument is gedrukt op duizenden prentbriefkaarten die over de gehele wereld zijn verzonden. Daarom op CoeversePlaatties iets meer over deze man.

August Falise werd geboren in Wageningen op 26 januari 1875 en overleed eveneens te Wageningen op 7 januari 1936. Rond 1891 vertrok hij naar Amsterdam om te gaan studeren aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid. Daarna volgde hij een opleiding aan de Rijksacademie te Amsterdam onder leiding van A. Allebé, C.L. Dake, B.J.W.M. van Hove en L. Jä½nger.

August Falise woonde en werkte in Amsterdam. Hij was er beeldhouwer, medailleur en leraar aan de Middelbare Technische School. August Falise was lid van "Arti et Amicitiae" te Amsterdam. Hij was docent aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te 's-Hertogenbosch.

Falise maakte standbeelden in een traditionele stijl, o.a. van Thomas van Aquino bij de Katholieke Universiteit aan de Comeniuslaan te Nijmegen (1926) en van Jeroen Bosch op de Markt te 's-Hertogenbosch (1929/30) en diverse borstbeelden, onder andere van kantonrechter mr Willem Wiardie van Haersma Buma voor het kantongerecht in Emmen. Hij werkte na zijn Amsterdamse periode ook in Keulen, Luik, Wageningen en in Nijmegen tot 1920, waarna hij weer naar Wageningen vertrok, alwaar hij in 1936 overleed.

Enschede kent twee standbeelden: de ene is gewijd aan de gebroeders Quentenmeijer en deze is gewijd aan Mr. Alphons Ariëns (1860-1928). Ariëns was van 1886 tot 1901 kapelaan in Enschede. In die tijd heeft hij veel gedaan voor de ontwikkeling van de arbeidersklasse en was hij grondlegger van katholieke vakorganisaties. Naast een fervent bestrijder van drankmisbruik was Ariëns een ijveraar voor een goed verenigingsleven voor de arbeiders. Zo werd onder meer theater "Concordia" aan de Oude Markt mede door zijn toedoen opgericht.

Â

Â

Â

U ziet hier links Auguste Falise na de onthulling van het door hem gemaakte Mijndert van der Thijnen monument. Het monument werd in 1925 onthuld door Koningin Wilhelmina.

Â